

Ramselefors Skytteförening



1941 – 2011

Ramselefors skytteförening 1941 - 2011



1941 Under 2:a världskriget ökade svenskarnas försvarsvilja och ute i byarna växte hemvärnsgrupper fram. Så var också fallet i den lilla byn Ramsele i dåvarande Degerfors, numera Vindelns kommun. Tanken på att bilda en skytteförening i Ramsele växte fram när intresset för skytte ökade hos hemvärnsmännen. Ramselefors skytteförening bildades 8 juni 1941. Initiativtagare var framför allt skogsfaktor J.A. Nordvall (bild t h) och studeranden Martin Eriksson (senare Starefeldt). Att man döpte föreningen till Ramselefors var för att inte förväxlas med Ramsele skytteförening i Väster-norrland. Namnet Ramselefors togs efter den dåvarande telefonstationen i byn. Föreningens stadgar godkändes i Stockholm av Folke Bernadotte af Wisborg den 25 juni. I samband med bildandet beslutade man att årsavgiften för aktiva medlemmar skulle vara 1,50 kr och 1 kr för passiva medlemmar. Till föreningens första ordförande valdes J.A. Nordvall medan Helge Melander valdes som sekreterare och Ragnar Nilsson som kassör. Vid starten fick föreningen 10 medlemmar som samsades om en gammal, utskjuten, mauser. Den 29 september fick de låna 5 mausergevär m/96, givetvis med öppna riktmedel, från I 20. Under den första tiden, när en skjutbana saknades, sköt man främst vintertid från den s k "Nordvalls-viken" mot en 5-ringad precisions-tavla på 200 m och även mot en figurtavla. 35 skyttar deltog i den allra första tävlingen den 16 november som vanns av Martin Eriksson på 91 p av 100 möjliga. Från tävlingsstarten fram till årsskiftet genomfördes fyra mindre tävlingar vilket tyder på att intresset och engagemanget var stort redan från början.



1942 Lämplig mark för en skjutbana hittades på Holmsunds AB:s (numera SCA) mark ca 1 km från byn nerefter Umeälven. Under året led man av ammunitionsbrist eftersom man lyckats slarva bort en licens som krävdes för att kunna göra nya inköp. Man genomförde fyra fältskjutningar, en propa-gandaskjutning samt sedvanliga skolskjutningar. Dessutom anordnade man skidskyttetävlingar med ganska livligt deltagande. Vid årsslutet räknade man till 62 medlemmar. Ekonomin var tyvärr rätt svag men "som vi veta är ju alltid företaget trögt i portgången".

1943 Ett lån på 1 000 kr togs för att kunna färdigställa byggnationerna av skjutbanan (bild t h). 3 ställ byggdes och det mesta arbetet var naturligtvis ideellt. Vissa arbetade upp till 18 timmar i sträck när man skulle gjuta blinderings-vallen. Johan Karlsson, ansvarig för byggnation-erna, är den som förtjänar det största tacket för banans tillkomst. Det första klubbmästerskapet i banskytte genomfördes den 9 januari och man korade



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



mästare i tre olika klasser. Klass 1 sköt liggande från 200 m, 10 skott mot 5-ringad precisionstavla + 6 skott mot 5-ringad figurtavla och vanns av Kurt Olsson på 73 p. Klass 2, sköt samma program men från 300 m, vanns av Erik Karlsson och klass 3 som sköt 5 skott liggande + 5 skott knästående + 6 skott liggande mot 5-ringad figurtavla vanns av Martin Starefeldt på 64 p.

1944 Olle Starefeldt skänkte en gammal smedja som byggdes om till en liten trevlig skyttestuga. Man köpte även in en lokal telefonanläggning mellan skjutvall och markörgrav från Telegrafverket. En fest anordnades på "Ol-Pers lon" för att få in pengar till föreningens verksamhet och byggnation. Festkommittén anordnade under ett antal år nya skyttefester med samma målsättning. Föreningen beviljades 2 100 kr i skjutbanebidrag från Skytteförbundens Överstyrelse. Klubbmästare blev Olle Starefeldt i klass 3, Bertil Starefeldt i klass 2, J.A. Nordvall i klass 1 och Nisse Nordvall i rekryteringsklassen. Den första inbjudningstävlingen i fältskytte anordnades 26 mars till vilken skyttar från Umekretsens föreningar inbjöds. Göthe Olofsson vann den lägre klassen före K.A. Strandman.

1945 De första årens tävlande ledde inte till några större framgångar för de egna skyttarna delvis beroende på att man inte åkte ut till andra föreningars inbjudningstävlingar i någon större omfattning. Däremot anordnades, precis som tidigare, ett flertal serietävlingar i både fält- och banskytte. Ammunitionspriset sänktes, efter en längre diskussion på årsmötet den 30 december, från 11 öre till 10 öre per skott.

1946 Föreningens första riktigt stora framgång kom när Kurt Olsson (bild t h), endast 19 år gammal, vann Umekretsens mästerskap i fältskjutning som avgjordes i Stöcke. Kurt var den yngste kretsmästaren någonsin och därtill den förste lägreklassare som vunnit. J.A. Nordvall och Olle Starefeldt beslutade att instifta ett vandringspris i fältskytte, Nordvall-Starefeldts vpr, där Kurt Olsson sköt 26 träff och segrade i tävlingen som avgjordes den 29 december. Manfred Björklund var föreningens flitigaste skytt under året och avlossade 649 protokollförda skott vilket var rekord.

1947 Under de första vintermånaderna anordnades många fältskjutningar men man hade inte så hög aktivitet under sommaren. Under augusti och september upptogs tiden för många av skyttarna med hemvärnsgruppens träningar inför rikshemvärnstävlingen i Rosersberg där man bl a anordnade en extratävling där man sköt mot rörliga mål.

1948 Fler och fler av skyttarna började åka ut till olika tävlingar i länet och framgångarna började också komma då flera klassegrar togs. Föreningen var representerad vid sju kretstävlingar och den första lagsegern vanns vid kretsmästerskapet i Vännäsby den 4 april 1948.

1949 De bästa fältskyttarna under denna period var Kurt Olsson, Enfrid Lundqvist, bröderna Sigfrid och Manfred Björklund, Sigvard Nilsson, Martin Starefeldt samt Harald Nilsson och hans son Ragnar Haraldsson.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1950 Föreningen arrangerade sitt första kretsmästerskap i fältskytte den 2 april och 113 skyttar ställde upp i tävlingen. Föreningen hade det väldigt svårt med nyrekryteringen i början av 50-talet. Krutgubbarna Olle Starefeldt, Nils Karlsson, K.A. Strandman, Enfrid Lundkvist, Ernst Nilsson och Harald Nilsson tävlade flitigt och var många gånger i prislistornas topp. Av de yngre skyttarna började framförallt Sven Olsson, Nisse Nordvall, Bertil Starefeldt och Thure Karlsson (bild t h) att sticka upp.



1951 Kurt Olsson nådde en hedrande 68:e placering av 337 deltagare vid SM i fältskjutning på skidor. Vid föreningens egen stortävling var det endast Olle Starefeldt som lyckades hyggligt med sin tredjeplats lägreklassen. Klubbmästerskapet i fältskytte vanns av Enfrid Lundkvist medan Sven Olsson vann banskyttmästerskapet.

1952 Medlemsavgiften som varit oförändrad sedan starten höjdes till 3 kr för både aktiva och passiva medlemmar. Årsavgiften för ungdomar under 18 år fastställdes till 1 kr. Föreningen representerades vid de flesta av de större tävlingarna i fältskytte som genomfördes i länet. Resultatet var inte det bästa förutom en klassseger för Nisse Nordvall i Vännäs. Föreningens medlemsantal är nu 56.



1953 Vid årsmötet 1953 höjdes ammunitionspriset till 15 öre per skott p g a höja priser från leverantören.

1954 En ansökan om ekonomiskt bidrag sändes till kommunfullmäktige men röstades tyvärr ned med minsta möjliga marginal, 15 röster mot 14.

1955 Kurt Olsson placerade sig på en hedersam 34:e plats vid Riksfältskjutningen i Boden med drygt 1 000 deltagare.

1956 Banskyttet har fortfarande inte kommit igång på riktigt och det är ytterst sällan som någon skytt deltar vid någon tävling utanför föreningen. I föreningens egna cuptävling möttes Nisse Nordvall och K.A. Strandman i finalen (bild i mitten).



1957 Den 29 september arrangerades den första större höstfältskjutningen och 171 skyttar från 29 föreningar i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland ställde upp. Under senare delen av 50-talet ökade ungdomsverksamheten avsevärt och den drivande kraften var Nisse Nordvall, trots att han under året flyttade från Vindeln till Lycksele. Hasse Wretell segrade i föreningsmästerskapet i banskytte (bild t h).

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1958 Gunlis Lindström (senare Olsson) blev föreningens första kvinnliga skytt. Redan i sin allra första tävling, en cuptävling i banskytte, tog hon hem sin första seger. Fältskyttet, som tidigare varit mest populärt, var fortfarande den dominerande grenen men banskyttet började bli allt mer populärt. Föreningens ungdomar deltog i fritidsgrupper vilket gav föreningen ett bra tillskott i kassan. Det mesta av intäkterna gick tillbaka till ungdomsskyttet i form av fri ammunition.

1959 Sven Olsson (bild t h) var föreningens bästa och mest framgångsrika skytt i slutet av decenniet. Han placerade sig högt vid årets kretsmästerskap i fältskytte och tog hem en överlägsen seger vid klubbmästerskapet 26 april. Han var bara i början av sin skyttekarriär och hade redan nått länseliten när han tragiskt omkom i en fallolycka i nedre Bjurfors kraftverk den 13 maj. Nya duktiga skyttar började komma fram, Sven-Erik Nilsson, Göte Olofsson, Sture Albertsson m fl. Veteranen Harald Nilsson var så gott som oslagbar i sin klass under den här perioden.



1960 Vid en besiktning av skjutbanan som genomfördes av hans Kungliga majestäts ombud i Västerbotten, överstelöjtnant C-G Wallman, kom det överraskande beskedet att banan omedelbart måste avstängas. Avstängningen berodde på att Bjurfors AB dragit en ny högspänningsledning mellan Bjurfors nedre kraftverk och Harrsele kraftverk som passerade strax bakom skjutbanan. En uppgörelse träffades med Bjurfors AB om en ersättning till föreningen med 16 000 kr. Ny mark erhöles av SCA och byggandet startade omgående. Under året avlossades 19 100 skott och Ramseleskyttets prissamling värderades till 2 800 kr.

1961 I januari gav Nisse Nordvall ut det första numret av "Träffen". Ett klubbblad med statistik och resultat som därefter utkom under många år. Den nya skjutbanan, som byggts med 6 skjutställ, blev under sommaren så pass klar att den första tävlingen, klubbmästerskapet i banskytte, kunde hållas den 17 september. Tävlingen vanns av Alvar Karlsson. Klubbmästare i fältskytte blev Jack Andersson (bild t h) som började tävla under året och inledde sin karriär på bästa möjliga sätt.



1962 Föreningen fick uppdraget att arrangera sitt första förbundsmästerskap i fältskjutning. Tävlingen avgjordes den 1 april med Vindeln som samlingsplats och samlade 216 deltagare trots ett riktigt snöoväder. Lars Sixtensson blev föreningens första ungdomsmästare när han vann ungdomsförbundsmästerskapet i banskytte som avgjordes i Lycksele. Namnet Wretell började synas allt oftare i resultatlistorna. Tidigare hade pappa Albert och Hasse skjutit och nu började även Thore och Sune att skjuta.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1963 Skyttestugan flyttades från den gamla skjutbanan och reparerades på den nya skjutbanan som invigdes 30 juni. Ett 60-tal skyttar från hela länet ställde upp i invigningstävlingen som vanns av Umeåskytten Sten Edlund. Den totala kostnaden för den nya skjutbanan blev 22 063 kr. Bertil Starefeldt var den som drog det tyngsta lasset under byggnadstiden och hans arbete uppskattades av

alla. Det ideella arbetet var mycket omfattande, bl a målade K.A. Strandman hela skyttestugan och Emil Halläng drog telefonledningen mellan markörgraven och alla skjutvallar. Gunlis och Kurt Olsson blev de första vaktmästarna på skjutbanan och de såg alltid till att hela anläggningen var välstädad och fin. På bilden t h ses fr v Bertil Starefeldt, Olle Starefeldt, Gunlis Olsson, J.A Nordvall och Nisse Nordvall. Wasa skyttegille i Finland bjöd in 15 Västerbottensskyttar till en tävling 22 september och bland dessa var det fyra Ramseleforsskyttar. Jack



Andersson, Roland Wännström, Kjell-Ove Karlsson och Sture Albertsson, samtliga 2:a klassare. Ett helt nytt gevär, CG-63, började tillverkas av Försvarets Fabriksverk och många skyttar köpte också det mycket bättre geväret redan första året. Genom den nya skjutbanans tillkomst ökade aktiviteten avsevärt, särskilt på ungdomssidan. 30-talet nya medlemmar skrevs in och medlemsantalet var nu 131 st.

1964 Den 5 april arrangerade föreningen sitt andra kretsmästerskapet i fältskytte i Ramsele. Finalen sköts nere på "Nordvallsviken" och Folke Lampinen, som ledde inför finalen, slutade på en fin tredjeplats. En stor lagframgång kom när föreningens lag kom på andra plats i division II i Stockholmstidningens Riksskyttetävling. Laget bestod av Alvar Karlsson, Thore Wretell, Roland Wännström, Jack Andersson och Thure Karlsson. Under 60-talet tävlades det några år om Degerforsmästerskapet i ban- och fältskytte. Den 9 augusti avgjordes banskjutningen på Ramselebanan med Thore Wretell som segrare (se bild t h).



1965 Nytt deltagarrekord i Ramseleforsskyttet i fältskjutning när tävlingen samlade hela 319 skyttar från hela Norrland. Det visade sig senare att det rekordet aldrig skulle överträffas trots att tävlingen fortfarande är en av Norrlands största. Bertil Nilsson blev föreningens andra ungdomsförbundsmästare i banskytte. Nisse Nordvall valdes in i Västerbottens Skytteförbunds styrelse och blev samtidigt förbundets ungdomsledare. Nordvall-Starefeldts vandringspris i fältskytte vanns efter tre segrar för alltid av Jack Andersson. Ett nytt vandringspris sattes upp på nytt.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1966 Thore Wretell lyckades som första skytt från Ramselefors kvala in till Västerbottens lag till banskytte-SM som avgjordes i Halmstad. Nisse Nordvall valdes till ny sekreterare i föreningen. Det första klubbmärket införskaffades under året.

1967 Nu hade ungdomsverksamheten kommit i gång verkligt bra. Nya duktiga ungdomar kom med Kjell Gruffman (bild t h) och tvillingarna Jan-Erik och Dan-Ivan Karlsson i spetsen. Föreningen hade dålig ekonomi och beslutade att inte utbetala något resebidrag för de skyttar som blev uttagna i Livalaget, en tävling med fem olika fältskjutningar inom Umeå-kretsen. Alltsedan starten av tävlingen 1951 hade uttagna skyttar fått ett litet resebidrag till tävlingen. Antalet lossade skott under året vad 40 000 och medlemsantalet hade nu stigit till 154. Thore Wretell blev föreningens andra kretsmästare i fältskjutning, 21 år efter att Kurt Olsson blivit den första.



1968 Som en följd av den ökade ungdomsverksamheten bildades en ungdomssektion vid årsmötet den 29 mars. Våra juniorer deltar för första gången i junior-SM. Kjell Gruffman och Matti Jonsson var föreningens representanter i tävlingen som avgjordes i Västerås. Alvar Karlsson blev föreningens tredje kretsmästare i fältskjutning. Skidskyttet börjar komma igång så smått och i förbundsmästerskapet fick man ihop ett helt 3-mannalag bestående av tvillingarna Dan-Ivan och Jan-Erik Karlsson samt Thore Holmlund..

1969 Nisse Nordvall fick uppdraget att vara lagledare för Svenska Ungdomslandslaget vid tävlingar 2-5 juli i Kristiansand i Norge. Thore Wretell vann föreningens första kretsmästerskapstitel i banskytte medan Dan-Ivan Karlsson vann föreningens första kretsmästerskap i skidfältskytte.

1970 Första DM-segern kom 31 januari i olympiskt skidskytte när föreningens lag med Jan-Erik Karlsson, Kjell Wallin och Dan-Ivan Karlsson segrade. Vid SM-tävlingarna i skidfältskytte i Sundsvall vann föreningslaget föreningens första SM-medalj när tvillingarna Karlsson tillsammans med Yngve Holmlund överraskande kom på en andraplats. Lagledningen lämnade in en protest efter tävlingen eftersom det segrande laget använt sig av en skidskytt som tidigare under året tävlat för en annan förening. Trots att de flesta var av uppfattningen att det var otillåtet, eftersom man måste anmäla en sådan övergång till skytteförbundet vilket inte hade gjorts, avslogs protesten. Föreningens första förbundsmästare i fältskjutning blev Sune Wretell som även deltog i det lag, tillsammans med Dan-Ivan Karlsson och Thore Wretell, som vann lagtävlingen för första gången. Kjell Gruffman erövrade en fin bronsmedalj vid junior-SM i banskytte i Linköping. Kjell ingick även i Västerbottens förbundslag som segrade i lagtävlingen. Detta år bytte man även tavla i banskyttet och övergick till den internationella tavlan.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1971 Det här är året när föreningens namn verkligen kom att bli känt inom skytte-Sverige. Även icke skytteintresserade personer började uppmärksamma föreningens stora framgångar och livliga ungdomsverksamhet. Av den bredd som tidigare funnit hade nu en topp utvecklings och vårt första Svenska Mästerskap kunde erövrats - och till och med 2 stycken! Kjell Wallin blev Svensk Mästare i skidfältskjutning, över sju minuter före tvåan, när tävlingen avgjordes i Umeå och föreningens 3-mannalag bestående av Kjell Wallin, Jan-Erik Karlsson och



Dan-Ivan Karlsson (bilden) vann lagtävlingen i lika överlägsen stil. I vinterfältskyttet vann föreningens 5-mannalag silvermedaljerna medan det blev en fin bronsplats för vårt 3-mannalag. På krets nivå dominerade föreningen totalt och vann såväl alla individuella- som lagtittlar. Jan-Erik Karlsson blev föreningens första klassegrare i SvD:s riksskytte när han vann klass B4 på nya klubbrekordet 241 p.

1972 En utbyggnad av skjutbanan påbörjas för att utöka kapaciteten till 12 skjutställ och även bygga en inbyggd skyttehall. En större klubbstuga med bl a serveringsrum skulle också uppföras något senare. I regleringsmedel erhöles 40 000 kr och av Skytte Överstyrelsen 25 000 kr. Skjuthallen byggdes i huvudsak av Jan-Erik Karlsson, Ulf Nilsson samt Albert och Sune Wretell. Bertil Starefeldt och Thore Wretell var ansvariga för arbetet och offrade också massor av tid. På grund av byggandet genomfördes ingen banserie under sommaren och det var endast Thore Wretell och Kjell Gruffman som kvalificerade sig till SM i banskytte. Tidigare på året hade skidfältskyttelaget vunnit sitt andra raka SM-guld och Dan-Ivan Karlsson tog individuellt SM-brons vid samma tävling. Alvar Karlsson vann föreningens första medalj vid fältskytte-SM när han tog brons. Dan-Ivan Karlsson blev uttagen till Svenska landslaget i skidfältskytte. Föreningens ordförande sedan starten J.A. Nordvall (bild t h) och svågern Olle Starefeldt avlider båda strax före julen 1972. Två av föreningens grundare och eldsjälar går bort med fem dagars mellanrum vilket är en hård förlust.



1973 Thore Wretell väljs till ny ordförande och vid samma årsmöte beslutades att föreningen skulle bilda en sportskyttesektion. Tidigare hade föreningens skyttar tävlat i sportsskytte för I 20 och Vindelns sportsskytteklubb. Den storhetstid som inleddes 1970 fortsatte av bara farten. Framgångarna, som fördelades jämnt mellan samtliga grenar, gjorde att föreningen i skyttekretsar nu betraktades som landet framgångsrikaste förening. Det tredje raka SM-guldet i skidfältskjutning vanns av samma manskap som tidigare. Både Alvar Karlsson och Kjell Wallin togs ut i Svenska landslaget men tyvärr tvingades Alvar lämna återbud då hans gevär inte fungerade bra. Medlemsantalet hade nu nått 200 och ungdomsverksamheten var på topp. Banutbyggnaden fortsatte med att färdigställa en korthållsbana och en ny materielbod. De som jobbade hårdast med detta var Jan-Erik Karlsson, Thore Wretell och föreningens hustomte Albert Wretell.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1974 SM-tävlingarna i Östersund blev en upplevelse som de närvarande aldrig glömmor. Föreningens 3-mannalag i skidfältskytte, fortfarande med samma manskap, vann sitt fjärde raka mästerskap och Kjell Gruffman blev Svensk Mästare i vinterfältskytte efter en sällan skådad särskjutning. Först efter den tredje särskjutningsomgången, som då gick i månsken, kunde Kjell säkra guldmedaljen under vilt jubel från närvarande klubbkompisar. Vindelns kommun uppskattade också våra framgångar och bidrog med 2 500 kr till SM-resan. På bilden syns fr v Jan-Erik Karlsson, Kjell Wallin, Dan-Ivan Karlsson och Kjell Gruffman. Kjell Wallin var i fin form hela året och blev även uttagen till landslaget i skidfältskytte. Han satte även två distriktsrekord i sportskytte och vann dessutom fyra individuella DM-tecken och ett lag-DM tillsammans med Kjell Gruffman och Thore Wretell. Ungdomarna Ulf Nilsson, Mats-Olov Holmlund och Sten Forsgren sköt bra och vann en mängd klasssegrar. Även denna sommar fortsatte byggnationerna på skjutbanan i Ramsele. Nu var det två kojor som tidigare köpts av SCA som återuppbyggdes och omvandlades till en rymlig klubbstuga med kök, serveringsrum och ett klubbrum. Här gjordes det mesta arbetet av Dan-Ivan och Jan-Erik Karlsson samt Albert Wretell.



1975 Vårt framgångsrika skidfältskyttelag orkade inte ta hem ett femte raka SM-guld utan fick nöja sig med silvermedaljerna. Inte mindre än 100 skyttar deltog i sommarens banserietävlingar i Ramsele. Lars Nordvall blev föreningens tredje ungdomsförbundsmästare i banskjutning efter en överlägsen seger i Bjurholm-Balsjö. Anläggningen i Ramsele färdigställdes på försommaren. Bord och bänkar till serveringsrummet tillverkades av K.A. Strandman och klubbrummet inreddes med en sittgrupp. Invigningen genomfördes den 15 juni av Vindelns kommunfullmäktiges ordförande Axel Lundmark som även överlämnade kommunens standar till föreningen som tack för gott ungdomsarbete. På bilden t h syns fr v Albert Wretell, Thore Wretell, Nisse Nordvall, Tonny Nordvall och Hasse Wretell.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1976 Västerbottens lag till SM i banskytte bestod detta framgångsrika år till 50% av skyttar från Ramselefors. På bilden t h syns fr v i den bakre raden Kjell Gruffman, Thore Wretell, Kjell Wallin och i den främre raden Jan-Erik och Dan-Ivan Karlsson. Våra skyttar, i alla grenar och åldrar, dominerar skyttet inom Västerbotten och vinner en rad individuella tävlingar och de flesta lagtävlingar. Några SM-medaljer bärgades även hem men det som ändå var tydligast under året var ungdomarnas framgångar. Ungdomscuplaget med Karin Karlsson, Nils-Erik Vahlberg, Lars Nordvall och Kjell Gruffman blev tvåa i Sverige vid finalen i Halmstad. Med dessa skyttar i spetsen samt bl a Kent Karlsson och Jonas Eriksson vanns en mängd framgångar i riksomfattande tävlingar som t ex Lars Nordvalls seger i klass 1 vid SvD:s riksskytte och Karin Karlssons seger i Spiralen. Ramsele-skyttet jubilerade då tävlingen gick som hösttävling för 20:e gången. En speciell plakett hade framtagits speciellt för jubileumstävlingen som samlade 289 skyttar.



1977 Ragnar Nilsson avgår som kassör vilket han varit sedan föreningens start och efterträds av sonen Bertil Nilsson. För ett gott ungdomsarbete erhöll föreningen Stiftelsen Tryggs 60-årsfonds Stipendium på 1 000 kr. Vindelns kommuns första ungdomsledarstipendium på 1 000 kr tilldelades Nisse Nordvall. Föreningens första seger vid junior-SM kom när Mats-Olov Holmlund och Lars Nordvall vann lagtävlingen i fältskytte i Linköping. Det blev ännu en final för vårt Ungdomscuplag som nu kom på en femteplats. Halva Västerbottens lag bestod av ungdomar från Ramselefors och Mats-Olov Holmlund blev även uttagen till Svenska juniorlandslaget i fältskytte. Kent Karlsson stod för en uppmärksamman prestation när han sköt maximala 150 p i klass 14-16 vid Kanonträffen i Boden. På bilden syns fr v Mats-Olov Holmlund, Kent Karlsson, Karin Karlsson, Lars Nordvall och Nils-Erik Vahlberg. För första gången måste Ramselskyttet ställas in p g a dimma, och dessutom skedde det två helger i rad i oktober. Närmare 300 skyttar hade samlats vid bägge tillfällena men fick vända tillbaka utan att skjuta ett skott. Totalt 86 000 skott avlossades av föreningens skyttar under året. Priset var subventionerat till 50 öre per skott för alla medlemmar.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1978 Föreningens hittills största framgång kom när Kjell Wallin (bild t h) blev Nordisk Mästare i skidfältskjutning vid tävlingarna i Norge den 1 april. Nisse Nordvall, Västerbottens skytteförbunds ungdomsledare, erhöll Västerbottens läns landstings ungdomsledarstipendium på 1 500 kr. Per Westergren gjorde en fin debut vid JSM i skidfältskytte när han blev fyra. Dan-Ivan Karlsson blev 4:a vid SM i banskytte men i övrigt var det främst ungdomarna som hade fortsatt stora framgångar. Karin Karlsson blev föreningens fjärde ungdomsförbundsmästare i banskytte. Ramseleskyttet, som tvingades ställa in fjolårets tävling, genomfördes två gånger under året, en i april och en senare, vid ordinarie tid, på hösten.



1979 Ännu ett framgångsrikt år där juniorerna gladdes mest. Till JSM i Falun hade Ramselefors med inte mindre än 6 ungdomar i förbundets lag vilket var rekord. Kent Karlsson och Lars Nordvall erövrade föreningens andra JSM-guld i fältskjutningens lagtävling. Kent Karlsson särsköt om segern i både fält- och banskyttet men blev besegrad och slutade på silver- resp fjärdeplats. Juniorlaget med Karin Karlsson, Kent Karlsson och Lars Nordvall vann även en meriterande seger i SvD:s riksskyttes juniorlagtävling där Karin även vann sin individuella klass. Vid Rallarsmällen i Porjus, som skjuts mitt i natten, blev det storslam för föreningens skyttar med 1:a Jan-Erik Karlsson, 2:a Kjell Wallin och 3:a Dan-Ivan Karlsson. Dan-Ivan Karlsson satte ett nytt föreningsrekord med fina 319 p vid kretsmästerskapet i banskjutning. Ännu en gång tvingades vi ställa in Ramseleskyttet p g a dimma.

1980 Dan-Ivan Karlsson vinner SM-silver i banskjutning. Jonny Ericsson och Per Westergren vinner JSM i lag i skidfältskjutning och båda blir samtidigt uttagna till Svenska juniorlandslaget. Ett nytt gevär, CG-80, godkändes och introducerades på marknaden. Det hade i grund och botten samma system men framförallt gjorde den förbättrade stocken att resultaten snabbt ökade. Föreningsmästare under året blev Peder Vahlberg från 200 meter och Jan-Erik Karlsson från 300 meter samt fältskytte.

1981 Föreningen fyller 40 år vilket firades med ett stort jubileumskalas med 140 medlemmar under hösten. Jan-Erik Karlsson vinner Margarethakedjan. En mycket meriterande seger i kamp med hela Sveriges skytteelit. Vid JSM erövrar Ramselefors för alltid det stiliga och värdefulla vandringspris som skänkts av Bengt Everhed. Vårt 10-mannalag vinner SvD:s riksskyttes lagtävling på 2 348 poäng. Jan-Erik Karlsson vinner på nytt Rallarsmällen i Porjus. Jonny Ericsson uttagen i Svenska ungdomslandslaget i skidfältskytte. Lions i Vindeln skänker 2 000 kr till vår ungdomsverksamhet. Lokalradion uppmärksammar våra framgångar med ett 15 minuter långt reportage. Vi kontaktar Vindelns kommuns styrelse omedelbart efter Jan-Eriks seger i Margarethakedjan och beslutar oss för att bygga ut vår skjutbana från 12 till 24 skjutställ. Detta för att vi absolut vill kunna arrangera tävlingen hos oss. Vi ska visa alla att vi kan klara det! Ett otroligt arbete sätter igång på hösten. Vi hugger träd, bränner ris, snickrar, målar och det är många som i princip bor på skjutbanan. Allt måste vara klart till kommande sommar.

MARGARETHA-KEDJAN

• Här är kedjan som alla hämtar om. Nisse Sköten, som vann i förr, visar upp kedjan där den bästare varit Jan-Erik Karlsson från Ramselefors som med sin poäng!

**Sista
skotten
gav
Karlsson
kedjan!**



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1982 Vi jobbar och sliter med den omfattande om- och utbyggnaden av skjutbanan hela våren och ända fram till tävlingsdagarna för Margarethakedjan i Ramselefors den 17-18 juli. Allt blir klart i tid och vilken anläggning sedan! Sammanhållningen och klubbkänslan inom föreningen kom nu fram på ett fint sätt. Margarethakedjan samlade rekorddeltagande med hela 428 skyttar från hela Sverige. Skyttar med familjer, ca 1 000 - 1 200 personer, vistades en hel vecka i Ramsele och de trivdes bra. En fantastisk tävling, fint väder, utmärkta arrangemang och en fantastisk prissamling som vi värderade till ca 120 000 kr. Länsstyrelsen i Västerbotten beviljar oss bidrag ur glesbygdmedel med 50 000 kr. Utan detta bidrag hade vi inte klarat av byggandet ekonomiskt. Förutom att vi arrangerade Margarethakedjan stod vi under hösten som värd för Televerkets Riksmästerskap. Karin Karlsson vann under hösten junior-SM i bankskjutning i Göteborg. Hon blev därmed den första kvinnliga skytt som vinner ett Svenskt Mästerskap vilket uppmärksammades på många sätt. Karin Karlsson hade en fantastisk helg i Göteborg då hon förutom guld tog SM-silver i sportskytte, ingick i Västerbottens lag som vann SM-silver i bankskytte, ingick i vårt lag som vann SM-silver i bankskytte och dessutom ingick i vårt lag som blev 5:a i Ungdomscupen. Den nya skjutbanan betydde ännu ett uppsving för föreningen. Ett flertal nya unga skyttar kom med och framgångarna var många. Trots det enorma arbetet, som alla medlemmar ställde upp till 100% på, kom skytteframgångarna också. Jan-Erik Karlsson och Dan-Ivan Karlsson blev uttagna i Svenska landslaget. Kjell Wallin tog SM-silver i skidfältskjutning. Ramselefors 3-mannalag vann SM-guld i vinterfältskjutning genom Kjell Wallin, Dan-Ivan Karlsson och Jan-Erik Karlsson. Ramselefors ungdomslag blev 2:a i SvD:s riksskytte.



1983 Kanske ett nytt rekord på ungdomssidan. Många nya talanger kom med i föreningen och i sommarens banserie deltog inte mindre än 81 skyttar. SM-brons blev det i lagtävlingarna i både skidfält- och vinterfältsskytte. Karin Karlsson blev bästa dam i Sverige i Fritz Olssons riksomfattande hemmabanetävling när hon sköt väldigt fina 245 poäng. Tage Persson, Stig Ericsson och Thure Karlsson började anordna luftgevärsskytte för ungdomarna i Vindelns kommun. Lokalerna var högst tillfälliga och man höll till i källaren på Renfors skolan där man kunde sätta upp 6 banor. Många av våra skyttar hade tidigare tävlat sporadiskt i luftgevär men då tävlat för I 20 eller Vindelns skytteförening. Medlemsantalet var nu uppe i 260 st varav 100 var ungdomar t o m 25 år.

1984 Peder Vahlberg vann mycket överraskande guld vid junior-SM i skidfältsskytte. Vårt 3-mannalag, med samma mannskap som tidigare år, blev SM-silvermedaljörer. Peder Vahlberg tillsammans med Jonny Ericsson vann SM-guld i juniorens lagtävling. Vid SvD:s riksskyttetävling hade föreningen flest deltagare, 55 st, i hela Sverige. Vi ledde lagtävlingen ända till sent på söndagskvällen då Övertorneå slog oss med två poäng. I laget ingick Hasse Wretell 244 p, Karin Karlsson 242 p, Jan-Erik Karlsson 238 p, Kent Karlsson 238 p och Gerhard Andersson 235 p. Luftgevärsskyttet började bli allt populärare och under året sköts det första ungdomsförbundsmästerskapet där vi deltog med en handfull deltagare. Inga större framgångar förutom att Björn Persson vann den äldsta staklassen på 179 p. I ungdomsförbundets hemmabanetävling deltog 23 ungdomar från Vindelns kommun. Föreningen arrangerade årets SJ-mästerskap i bankskytte som samlade ca 100 deltagare. Vindelns skytteförening, som i princip legat vilande i ett tjugotal år, upplöstes under året och gick upp i Ramselefors skytteförening.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1985 Nisse Nordvall fick som första Västerbottning äran att pryda den medalj som delas ut till de främsta i SvD:s riksskyttetävling. Vid tävlingen ställde inte mindre än 73 skyttar från Ramselefors upp vilket naturligtvis var överlägset flest i Sverige och även ett rekord i modern tid. Sonen Lars tog en paus mitt under sin tågluffning och åkte från London upp till Ramsele för att skjuta tävlingen och senare samma dag återvända söderut. Totalt ställde nästan 10 000 skyttar upp i tävlingen och alla deltagare från Ramselefors erhöll medaljen efter tävlingen. Föreningen fick, tack vare fjolårets framgång vid SvD:s riksskytte, delta vid Brommastafetten. Tyvärr blev visiten kort eftersom Kjell Wallins diopter fått en smäll i flyget vilket inte uppdagades förrän det var för sent. Laget åkte därmed ut ur tävlingen och vi får försöka kvalificera oss till den igen. Med anledning av att skytterörelsen fyller 125 år hade föreningen bjudit in alla intresserade att skjuta 20 skott helt gratis. Alla som klarade 125 poäng fick dessutom en jubileumsmedalj med HKH Prins Bertil. Drygt 100 intresserade hade sökt sig till skjutbanan på Pingstlördagen trots ett kraftigt snöoväder. Våra duktiga juniorer, Olov Olsson, Ann-Kristin Wretell och Tomas Brändahl vann lagguld vid JSM i fältskytte när tävlingen avgjordes i Falun. Ingvar Westergren valdes vid årsmötet till ny kassör i föreningen. Under året flyttade tyvärr Ingvar eftersom han fick en utlandstjänst och Dan-Ivan Karlsson fick därför överta posten och blev därmed den fjärde kassören sedan starten.



1941 – 1976 *Ragnar Nilsson*

1977 – 1984 *Bertil Nilsson*

1985 *Ingvar Westergren*

1985 - *Dan-Ivan Karlsson*

1986 Våra juniorer, Olov Olsson, Ann-Kristin Wretell och Tomas Brändahl lyckades försvara sitt lagguld vid JSM i fältskytte när tävlingen nu avgjordes i Norrköping. Ann-Kristin kvalificerade sig senare till Sveriges ungdomslandslag som tävlade i Danmark. Under försommaren slet många hårt för att färdigställa den nya korthållsanläggningen i Ramsele. Förbundets hemmabanetävling i korthåll startade och det allra första ungdomsförbundsmästerskapet avgjordes i Ramsele på den nya 24-ställsbanan. Under sommaren arrangerade vi som vanligt ett JSM-läger i Ramsele för skyttarna som ville försöka kvalificera sig tävlingen. Liknande läger hade arrangerats i drygt tio år varav de flesta kombinerades med en länskamp mot Norrbottens juniorer. Tavelträffen arrangerades för allra första gången och samlade 94 deltagare. Luftgevärsskyttet har tagit fart på riktigt och bedrivs två kvällar i veckan under hela vinterhalvåret. Många ledare ställer upp och framgångarna började också komma. 12 ungdomar sköt Skyttiadens föreningsomgång och efter förbundsomgången och därefter regionsomgången så hade två av våra skyttar kvalificerat sig till riksfinalen som sköts i Fagersta. Där slutade Elisabeth Hägglund på en fin 5:e plats i klass L 13 på 395 p medan Markus Magnusson blev 10:a i L 17 med 376 p. Nisse Nordvall deltog i en mängd sammanträden angående byggandet av is- och sporthall i Vindelns. Förhoppningen är att vi även ska få in en luftgevärs- och korthållsanläggning där.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1987 Årets största begivenhet var naturligtvis när vi fick arrangera veteranernas SM-tävling i banskytte i Ramsele. Det allra tyngsta arbetet var att dra fram elström till skjutbanan före SM-tävlingen. Vi hade ansökt om regleringsmedel och när det avslogs var goda råd dyra. Det slutade med att vi i sista minuten fick ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen och arbetet kunde påbörjas först veckan innan tävlingen. Många arbetade i princip dygnet runt med grävningen och två dagar innan tävlingen kunde man äntligen slå på strömbrytaren för första gången. Tävlingen samlade 270 skyttar från landets alla förbund och alla var nöjda med vårt arrangemang. Vid junior-SM blev vårt duktiga ställningslag, bestående av Ann-Kristin Wretell och Monica Ericsson, silvermedaljörer. Tavelträffen ökade till 123 deltagande skyttar vilket var positivt medan vår andra stortävling, Ramseleskyttet, samlade 248 skyttar. Efter att vi så snöpligt åkt ur Brommastafetten för två sedan revanscherade sig vårt lag nu, Laget, med Ann-Kristin Wretell, Jan-Erik Karlsson, Dan-Ivan Karlsson, Erik Sjölund och Kjell Wallin, hamnade nu på en väldigt fin tredjeplats. Många av våra yngre skyttar, bl a Ann-Kristin Wretell, Jon Forsgren, Monica Ericsson, Åsa Karlsson och Magnus Karlsson har haft ett väldigt fint år. Thore Wretell, Dan-Ivan Karlsson och Ann-Kristin Wretell utbildade sig under året till förbundsinstruktörer .



1988 I år hade vi fått det stora förtroendet att arrangera den Nordiska ungdomslandskampen mellan Sverige, Norge och Danmark. Arrangemanget gick som vanligt förträffligt även om allt hade kunnat sluta mindre lyckat efter en väldigt spännande försränning. Med 34 ungdomar och ledare på flotten hade vi fått dispens att åka försränning nerför Renforsen i Vindeln veckan efter midsommar. Bland annat knäckte Nisse Nordvall två revben och Dan-Ivan Karlsson blev hes i flera dagar efter att ha fått ett rep runt halsen under den häftiga färden i högvattnet. Som tur var skadades inga ungdomar eller landslagsledare och alla hade fått uppleva något som sent ska glömmas. Erik Sjölund vinner SM-guld i skidfältskytte och tillsammans med Dan-Ivan Karlsson och Stig Emilsson tar de även hem silvret i lagtävlingen. Syskonen Ann-Kristin och Lars Wretell vann lagsegern för juniorer vid samma tävling.



Notera här att Ann-Kristin fick tävla i samma klass som alla killar eftersom det saknades damklass i denna nationella tävlingsform. Vid junior-SM i fältskytte blev Jon Forsgren, Ann-Kristin Wretell och Magnus Karlsson silvermedaljörer. Efter många om och men står det till sist klart att vi kommer att få en särskild skyttehall i den nya is- och sporthall som kommer att byggas i Vindeln.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1989 Vindelns skyttehall invigdes med pompa och ståt den 7 oktober 1989 med representanter från både Frivilliga Skytterörelsen (FSR) i form av Filip Gerhardsson och Skytterörelsens Ungdomsorganisation (Skytte-
UO) i form av Steve Gunnarsson och Göran Nygren. Den legendariske OS-guldmedaljören Ragnar Skanåker tillsammans med några landslagskollegor var speciellt inbjudna att skjuta pistol dagen till ära och Skanåker sa att skyttehallen var "en av världens bästa, kanske den allra bästa" vilket naturligtvis var ett fantastiskt högt betyg. I samband med invigningen avlossades det första



officiella skottet i skyttehallen av Ragnar Skanåker i luftpistol och resultatet blev naturligtvis en inertia. Tavlan finns fortfarande inramad och signerad i skyttehallen. Den första tiden var det en enorm anstormning till skyttehallen och vissa kvällar var det över 100 intresserade som provade på luftgevärsskytte. Ann-Kristin Wretell vinner silver vid junior-SM i skidfältskytte strax före brodern Lars som tar brons. Tillsammans vann de även lagtävlingen vid samma tillfälle. Under sommaren avgjordes det första Norrländska Mästerskapet i korthåll i Ramsele och tävlingen avgörs sedan dess varje sommar i samband med Tavelträffen. På tal om Tavelträffen så slogs det nytt deltagarrekord med 152 skyttar från 61 föreningar. Under året arrangerades hela 12 tävlingar, bl a Postens riksmästerskap och Vindelnskyttet i luftgevär för första gången med 140 deltagare. En mycket uppmärksam händelse var att vårt föreningslag i Brommastafetten segrade efter strålande skytte. Det historiska laget bestod av Jan-Erik Karlsson, Dan-Ivan Karlsson, Ann-Kristin Wretell, Peder Vahlberg och Thore Wretell. Medlemsantalet har nu stigit kraftigt tack vare luftgevärsskyttet och uppgår till drygt 300 varav drygt 200 ungdomar.

1990 Nu hände något närmast revolutionerande i skytterörelsen. Ett helt nytt gevär, Sauer 200 STR (Scandinavian Target Rifle), hade godkänts och leveranserna började sakta ske från en lång beställningslista. Det skulle senare visa sig att det samtidigt kanske också var början till slutet för det nationella skyttet eftersom det nästan blev ett krav att man skulle skaffa ett nytt gevär för att ha en chans att hänga med i utvecklingen. Resultaten för de allra främsta ökade något men framförallt var det alla skyttar som tidigare legat en bit efter i resultatlistorna som ökade sina resultat eftersom de äntligen fick ett riktigt bra gevär att skjuta med. Resultatmässigt blev det ett mellanår och föreningen vann inte några SM-medaljer eller andra stora segrar.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1991 Lars Wretell vinner silver vid junior-SM i skidfältskytte när tävlingarna avgörs i Alavattnet, Jämtland. Alexandra Frank lyckades kvalificera sig till riksfinalen i luftgevärstävlingen Skyttiaden där hon slutade på en fin 8:e plats i L 13 med 397 p. Tavelträffen fortsätter att växa och 220 skyttar ställde upp när tävlingen avgjordes 21 juli. Peder Vahlberg tangerade länsrekordet på 329 p då han vann krets mästerskapet i banskytte. Föreningen firade sitt 50-årsjubileum med ett kalas på Odeon i Vindeln med omkring 200 personer. Tack vare skyttehallen i Vindeln fick vi också möjlighet att arrangera elektron-SM i luftgevär vilket samlade hörselskadade från hela landet.

1992 Under sommaren byggde vi ut vår klubbstuga på skjutbanan i Ramsele med två nya duschar och toaletter. Verandan byggdes även ut så att vi nu rymmer prisbordet under tak. Tavelträffen utökades från en till två dagar vilket även innebar att vi har lagt till en final i liggande. Vi arrangerade även Vägverkets riksmästerskap i ban- och fältskytte vilket gav oss några välbehövliga kronor i kassan. Ett mycket stort arbete har lagts ner på idrottsskolan i Vindeln där drygt 100 elever från årskurs 1 har deltagit i luftgevärsskytte hela våren och hösten. Dan-Ivan och Jan-Erik Karlsson har varit instruktörer vid varje tillfälle. Dan-Ivan Karlsson och Ann-Kristin Wretell har också fungerat som tränare och utbildare av skytteprofilerna som utbildas på Folkhögskolan under året. Luftgevärsskyttet leder till fler och fler framgångar medan nedgången i övriga grenar börjar märkas genom att nyrekryteringen blir allt svårare. Alexandra Frank kvalificerar sig till riksfinalen i Skyttiaden där hon slutar på en förnämlig 5:e plats i klassen L 15 som skjuter med remstöd.

1993 Vi fick tidigt en förfrågan från Mönsterås skytteförening om vi ville arrangera årets upplaga av Margarethedjan eftersom de redan hade arrangerat tävlingen de senaste två åren och kände att det blev "för mycket" att göra det en tredje gång. Efter viss vanda tog vi beslutet att ta oss an uppgiften. Tävlingen genomfördes 24-25 juli med 333 deltagare från hela Sverige. De två föregående dagarna hade vi arrangerat korthållstävlingen som samlade 59 ungdomsskyttar i liggande och hela 107 skyttar i ställningsmästerskapet. Åsa Karlsson dominerade de flesta korthållstävlingar bland juniorna och vann liggande- och ställningsmästerskapen vid både förbunds- och Norrlandsmästerskapen. Peder Vahlberg blev fin 3:a vid vinterrikskyttet efter en tuff särskjutning om de fyra främsta platserna. Gerhard Andersson vann vår egen tävling Ramseleskyttet som endast samlade 137 deltagare. Luftgevärsskyttet samlade fler och fler ungdomar och i förbundets hemmabanetävling deltog hela 198 skyttar från föreningen. Framgångarna för våra yngsta skyttar började samtidigt komma och t ex sköt Andreas Karlsson och Erik Persson maximala 800 p vid hemmabanetävlingen. Av ståskyttarna så vann Anna-Karin Wretell, Markus Magnusson och Åsa Karlsson lagtiteln i DM. Vindelnskyttet samlade hela 214 luftgevärsskyttar och vi själva hade med 30 skyttar, dock utan någon klasseger.

1994 För första gången på 25 år deltog ingen av våra skyttar vid SM i skidfältskytte. Peder Vahlberg hade ännu en fin fältskyttesäsong och blev 6:a vid SM och ännu en gång 3:a i vinterrikskyttet efter särskjutning om segern. Han blev senare även uttagen till landslaget som tävlade om NM-titeln i Danmark Även Erik Sigfridsson, Lennart Jakobsson, Melker Granström och Gerhard Andersson hade ett bra år med många klassegrar. Banskyttarna hade också ett bra år och bl a vann vårt 10-mannalag SvD:s riksskytte på ett nytt rekord, 2437 p. Granöskyttarna Ulf Holgersson och Ingemar Långström gick över till vår förening i maj vilket naturligtvis kommer att förstärka vårt lag framöver. Inom korthåll och luftgevär har vi haft något sämre säsonger än tidigare och inga större framgångar har kommit. Det är ändå positivt att vi fortsätter att öka ungdomsskyttet i luftgevär vilket kommer att ge resultat på sikt.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1995 Dan-Ivan Karlsson vinner SM-guld för veteraner i skidfältskytte före Stig Emilsson som tar silver. Tävlingarna avgjordes i Umeå och det var första gången man korade en veteranmästare. Vi tog även hem lagsegern för veteranerna, genom Dan-Ivan Karlsson, Stig Emilsson och Stig Ericsson, vilket var den 9:e lagsegern i skidfältskytte för föreningen. Peder Vahlberg vann äntligen vinterriks-skyttet efter att ha förlorat i särskjutning de senaste två åren. Daniel Lundkvist knep bronsmedaljen vid skol-SM i korthåll liggande. Tack vare den målmedvetna satsningen på ungdomarna i luftgevär började nu resultaten att komma även i de yngsta klasserna. Bland de som började visa framfötterna var bl a namn som Matilda Lindström, Monica Häggström, Kristina Häggström, Marcus Sandberg, Hanna Strömberg, Anna Hansen, Daniel Zakrisson, Johan Zakrisson, Johan Leijonclou, Maria Eklund, Joakim Karlsson, André Gyllenram, Magnus Leijonclou, Daniel Sandberg, Lina Magnusson, Therese Persson och Sandra Karlsson. Många av de ungdomar som började den tiden skulle med tiden bli ännu bättre. Som en uppmuntran efter den långa luftgevärssäsongen bjöd föreningen sina 40 mest träningsvilliga ungdomar på en uppskattad resa till Paradisbadet i Örnsköldsvik.



1996 Peder vinner SM-guld i fältskytte efter en spännande särskjutning mot givna avstånd på en skjutbana och blir även silvermedaljör vid banskytte-SM i liggande. Peder Vahlberg och Dan-Ivan Karlsson blir uttagna i landslaget till NM som avgjordes i Danmark. Efter en mindre lyckad insats i fältskyttet blir Peder överraskande silvermedaljör i sekundfältskjutningen. Han blev också framröstad som "Årets skytt" efter säsongen. Inför SM i luftgevär för damer hade våra två främsta deltagare Åsa Karlsson ett personrekord på 381 p och Anna-Karin Wretell 382 p. Efter tjugo av de fyrtio skotten hade båda inlett fantastiskt och Åsa hade 196 p medan Anna-Karin hade 197 p. Fortsättningen för Anna-Karin gick tyngre medan Åsa chockade alla genom att skjuta nytt föreningsrekord med fantastiska 390 p. Inför finalen låg Åsa på en tredje plats vilken hon också försvarade och därmed fick hon ett välförtjänt SM-brons. Av bara farten tar Åsa också hem silvret vid SM i korthåll ställningar senare under året. Äntligen fick vi två klassegrare vid vår tävling Vindelnskyttet som i år samlade 185 skyttar från 19 föreningar. Kristina Häggström och storasyster Monica vann sina klasser efter fina insatser. Monica Häggström vann brons vid den stora riksomfattande Skyttaidenfinalen i Fagersta och Matilda Lindström vann den yngsta klassen i den riksomfattande hemmabanetävlingen Valboknallen som skjuts mot fältfigurer med luftgevär. Maria Hägglund inledde sin karriär under hösten och redan i december sköt hon maximala 200 p. Föreningen börjar med försäljning av Bingolotter i november vilket bör stärka kassan.

1997 Peder Vahlberg försvarade sin titel och vann SM-guld i fält för andra gången. Även denna gång krävdes särskjutning och efter att ha skjutit fullt där var segern klar. Vid förbundsmästerskapet i ställningar vinner Peder Vahlberg med det nya förbundsrekordet 336 p. Peder vinner även vår egen tävling Tavelträffen efter särskjutning. Korthållsskyttet har fått ett rejält uppsving på ungdomsidan då många duktiga luftgevär ungdomar nu även skjuter korthåll. Matilda Lindström vann den yngsta klassen vid SvD:s riksskytte och även Fritz Olssons med Monica Häggström på en fin andraplats, båda med fina 246 p. Monica tar sitt andra raka brons vid Skyttidens riksfinal i Eskilstuna.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



1998 Lennart Jakobsson (bilden) väljs till ny ordförande efter Thore Wretell som en tid aviserat att han ville avgå. Peder Vahlberg vinner vinterrikskyttet för andra gången och givetvis efter en hård särskjutning. Våra unga korthållsskyttar fortsätter att vinna. Matilda Lindström vinner Fritz Olsson för andra året i rad och Fredrik Forsgren vinner den yngsta klassen i samma tävling. Marie Fjällström har inlett sin karriär på bästa sätt och tagit hem ett flertal segrar i sin klass. Marcus Sandberg vann ungdomsklassen vid årets förbundsmästerskap på det nya förbundsrekordet 345 p. Bästa resultatet i luftgevärstävlingen Skyttiaden stod unga Maria Hägglund för när hon i riksfinalen sköt maximala 400 p och slutade på en fin femteplats. I förbundets hemmabanetävling vad det inte mindre än 14 av våra unga skyttar som sköt maximala 800 p. Vår stora inkomstkälla har raskt blivit försäljningen av Bingolotter och förhoppningsvis kan vi öka detta ytterligare då Ulf och Brille Ericson under hösten börjat sälja lotter på ICA-Draget i Vindeln. Föreningens medlemsantal uppgår till 339 medlemmar varav 234 ungdomar t o m 25 år. 147 av våra medlemmar är kvinnor.



1999 Föreningen beslutade att betala alla skyttars anmälningsavgifter vid alla tävlingar i Sverige. Dan-Ivan Karlsson utsågs välförtjänt till "Årets ledare" inom Skytterörelsens Ungdomsorganisation. Vid Nordiska Mästerskapen i Danmark särsköt Peder Vahlberg om silver- och bronsmedaljen men hamnade slutligen på en fjärdeplats. Minskningen av intresset för skyttet med 6,5 mm blir allt tydligare och drabbar både ban- och fältskyttet. Våra korthållsskyttar har tagit fyra klassegrar vid riksomfattande tävlingar. Åsa Karlsson och Marcus Sandberg vann sina klasser i Fritz Olsson, Lars Sandström i Riksskölden och Maria Hägglund i SvD:s riksskytte. Dessutom var vi den förening som hade flest deltagare vid finalen av elitserien som avgjordes i Eskilstuna. Vid de 51 träningskvällar vi haft i Vindeln hade vi ett snitt på 42 ungdomar i åldern 6-17 år varje kväll. Dan-Ivan Karlsson och Nisse Nordvall drar som vanligt ett tungt lass dessa kvällar men det skulle ändå inte gå om inte alla andra ledare och föräldrar ställde upp på det fina sätt de gör. Under samtliga tävlingar som genomfördes under året tappade inte Maria Hägglund en enda poäng vilket måste uppmärksammas då hon under året endast fyller 10 år. Maria blir även bronsmedaljör vid Skyttiaden efter en spännande särskjutning. Vid ungdomsskytteförbundets årsmöte 17 april lämnade Nisse Nordvall ordförandeskapet vilket han haft i 31 år.

2000 Peder Vahlberg vann vinterrikskyttet för tredje gången vid tävlingar i Övertorneå. Även denna gång krävdes särskjutning för att bärga hem segern. Inför bansäsongen införde FSR en ny, nationell, tavla där varje valör blev 1 p bättre än tidigare. Syftet var antagligen att vända den negativa trend som tydligt syns de senaste åren, men slutresultatet blev negativt eftersom det ledde till ett otal särskjutningar med chansartad utgång. I våra tävlingar under säsongen använde vi den nya tavlan men antagligen går vi tillbaka till den internationella tavlan redan nästa år. Maria Hägglund och Kristina Häggström tog varsin korthållsmedalj vid elitseriens final i Eskilstuna. I Skyttiadens riksfinal i luftgevär fick vi äntligen vår första segrare. Det var inte särskilt överraskande att Maria Hägglund skulle bli den första att vinna denna tuffa tävling. Dessutom hamnade Kristina Häggström på en fin 4:e plats i samma klass och Matilda Lindström blev 6:a i den yngsta ståklassen. Efter luftgevärssäsongen rankas Maria Hägglund välförtjänt som etta i sin klass i landet. De flesta av våra yngsta, duktiga, luftgevärsskyttar börjar under säsongen prova ståskytte. Vid förbundets hemmabanetävling deltog inte mindre än 284 skyttar från Ramselefors.

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



2001 Vid årsmötet bildades en skidskyttesektion, ansluten till Svenska Skidskytteförbundet, eftersom många av våra duktiga skyttar också är duktiga skidåkare. Sören Fjällström och Kjell Forssell lägger ner ett stort jobb för att aktivera våra ungdomar. Peder Vahlberg förlorar särskjutningen och slutar tvåa vid årets vinterrikskyttetävling. Vi har lyckats locka några nya ungdomar till skjutbanan i Ramsele för att skjuta 6,5 mm och framgångarna låter inte vänta på sig. Marie Fjällström, Marcus Sandberg samt tvillingarna Daniel och Johan Zakrisson har dominerat sina klasser i de tävlingar de deltagit i. Daniel, Johan och Marcus vann t ex ungdomslaggtävlingen i SvD:s riksskytte. Våra luftgevärsskyttar Matilda Lindström, Hanna Strömberg och Monica Häggström skjuter redan toppresultat i stående och hack i häl kommer många fler. I Skyttiaden tog Anna Algotsson brons i den yngsta klassen, placeringen före Maria Hägglund. Johan Leijonclou blev fin fyra i remklassen i samma tävling. Under höstsäsongens 29 träningskvällar i luftgevär har vi i snitt 64 skyttar per kväll med en topp på 90 skyttar. Framtiden är ljus!

2002 I början av året erhöll föreningen ett kompletterande bidrag på 300 000 kr i bygdemedel för anskaffande av elektroniska tavlor på 300 meter i Ramsele. Totalt blev kostnaden för den nya utrustningen nästan 600 000 kr, och dessutom har föreningens medlemmar lagt ner många hundra ideella arbetstimmar i samband med installationen. I samband med Tavelträffen, i mitten av juli, invigdes vår nya anläggning som fungerade utmärkt. Invigningsceremonin hölls under en paus i skjutningen och förrättades av kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson. Som vanligt blev Peder Vahlberg uttagen i landslaget till Nordiska Mästerskapet i Vingsted i Danmark och för första gången fick han också gå segrade ur fältskyttet och därmed kröna sin redan framgångsrika karriär med att bli Nordisk Mästare. Peder bidrog även till att Sverige vann lagtävlingen. Tidigare under året hade han även hunnit med att vinna vinterrikskyttet för fjärde gången. Dan-Ivan Karlsson blev Svensk veteranmästare när korthållsskyttarnas ställningsmästerskap avgjordes i Göteborg. Dan-Ivan var väldigt nära att förlora sin vänstra hand när han under hösten höll på med sågningsarbete i snickarboden på kommunförrådet i Vindeln. Sågklingan gick in i handflatan och skar av alla senor men trots en rehabilitering på minst tre månader var han helt besluten att komma i gång med skyttet så snart det är möjligt. Hanna Strömberg rankades högst av alla luftgevärsskyttar i Sverige i klass L 15 stå efter säsongen 2001-2002. Matilda Lindström, 16 år, slog till med ett riktigt kanonresultat i luftgevär när hon sköt ett nytt föreningsrekord med fantastiska 395 p vid en tävling i Örnsköldsvik. Föreningens yngre korthållsskyttar hade också stora framgångar och vann alla riksomfattande lagtävlingar under säsongen. Fredrik Forsgren, Marie Fjällström, Johan Nilsson, Marlene Forssell och Lars Sandström har legat i topp i de flesta tävlingar de deltagit i. Den 6:e september gick föreningens sekreterare och verkliga eldsjäl Nisse Nordvall bort efter en kort tids sjukdom. Han hade under väldigt lång tid varit navet i det hjul som föreningen snurrat kring. All den kunskap och erfarenhet han hade försvann, helt plötsligt, utan att någon annan hunnit bli upplärd. Föreningens medlemsantal uppgår till 323 medlemmar varav 227 ungdomar t o m 25 år. 120 av medlemmarna är kvinnor.



Ramselefors skytteförening 1941 - 2011



2003 Vid årets öppna SM-tävlingar i korthåll bevisade är en gång Marie Fjällström vilken stor talang hon är. Hon blev sju i det öppna liggandemästerskapet och låg sexa inför ställningsmästerskapets final. Det ger viktig rutin inför framtiden. Marie Fjällström, Lars Sandström och Dan-Ivan Karlsson vinner också lagtävlingen i ställningar vid korthålls-SM. Korthållsfältskyttet var årets stora glädjämne. Det är inte många tävlingar som skjuts under året så därför är det mycket starkt att vi lyckades ta hem hela tre klassegrar under årets SM-tävlingar i Boden. Fredrik Forsgren, Dan-Ivan Karlsson och Thorstein Oldrup heter de historiska segrarna. Under årets skol-SM slog även Johan Nilsson till genom att skjuta fullt och bli silvermedaljör i den yngre klassen. Peder Vahlberg, som vunnit i princip allt som går att vinna, lyckades äntligen vinna VK-skyttet, dessutom som första Ramseleforsare någonsin. Under året har vi utbildat och certifierat de flesta av våra aktiva skyttar för gevärsskyttekortet. Från och med nästa år är det obligatoriskt för alla skyttar över 15 år som vill starta i tävlingar där mer än en förening deltar. Fredrik Forsgren kom in vid skyttegymnasiet i Strömsund och blir därmed den första från föreningen som studerar och tränar där. Lars Nordvall valdes till ny sekreterare efter sin far och blir i och med det föreningens femte sekreterare sedan starten.

1941 – 1942 *Helge Melander*

1943 – 1949 *Martin Starefeldt*

1950 – 1965 *Bertil Starefeldt*

1966 – 2002 *Nisse Nordvall*

2003 – *Lars Nordvall*

Den 11 oktober gick vår tidigare ordförande från åren 1973 - 1998, Thore Wretell, bort efter en tids sjukdom. Han har under väldigt många år varit en av föreningens trotjänare och det är med stor sorg som vi ännu en gång tvingats ta farväl av en av föreningens verkliga stöttepelare. Föreningens medlemsantal har nu ökat till hela 435 medlemmar, varav 316 ungdomar t o m 25 år. 162 av medlemmarna är kvinnor.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



2004 Arbetet med att förbereda för elektronisk markeringsutrustning på korthållsbanan inleddes under året men kunde inte slutföras eftersom kostnaden blev alltför hög och vi misslyckats med våra bidragsansökningar. Peder Vahlberg blev som vanligt uttagen i Svenska landslaget till Nordiska Mästerskapen. Han sköt till sig en fin fjärdeplats efter en mycket tuff sarskjutning om silver- och bronsmedaljerna. Dan-Ivan Karlsson vann dubbla SM-guld i ställningar, både korthåll och 6.5 mm, och passade även på att sätta ett nytt prydligt Svenskt veteranrekord i banskytte ställningar med 330 p. Jan-Erik Karlsson slog nytt Västerbottensrekord för veteraner vid förbundets liggandemästerskap i banskytte när han sköt 345 p. Våra duktiga luftgevärstjejer, Hanna Strömberg 393 p, Matilda Lindström 391 p och Maria Hägglund 388 p, slog nytt svenskt damjuniorrekord för föreningslag vid Vindelnskyttet. Fredrik Forsgren och Marie Fjällström vann guldmedaljerna i föreningslagtävlingen i korthåll liggande vid Junior-SM.



2005 Under året har resultatnivån höjts ytterligare för våra duktiga damjuniorer i luftgevär som nu tillhör den yttersta eliten i Sverige. Det som är särskilt imponerande är att vi nu har sex damjuniorer som skjutit resultat över 390 poäng på tävling. Med toppresultaten Hanna Strömberg 396 p, Maria Hägglund 396 p, Matilda Lindström 394 p, Monica Häggström 393 p, Kristina Häggström 390 p och Hanna Ögren 390 p finns det ingen annan förening i landet som kommer upp till samma nivå. Vi hade trott och hoppats på att äntligen kunna installera elektroniska tavlor för våra korthållsanläggningar men tyvärr har vi fortfarande inte lyckats finansiera den dyra anläggningen genom bidrag och har därför ännu en gång tvingats skjuta investeringen på framtiden. Föreningens medlemsantal uppgår till 237 medlemmar varav 122 ungdomar t o m 25 år. Medlemsantalet har minskat relativt kraftigt mest beroende på att vi lyckats locka färre ungdomar till luftgevärshallen. På bilden syns fr v Johan Zakrisson, Fredrik Forsgren och Daniel Zakrisson efter att de lagt beslag på de tre medaljerna för juniorer vid förbundsmästerskapet i korthåll liggande.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



2006 Maria Hägglund blev i år äntligen uttagen att representera damjuniorlandslaget i luftgevär och har gjort det på bästa sätt. Maria och Hanna Strömberg var under försommaren i Tyskland och tävlade i både Oldenburg och Suhl. Tävligen i Suhl rankas som den tredje tuffaste tävlingen i världen och här lyckades Maria Hägglund skjuta till sig en fin fjärdeplats endast 0,9 poäng efter segrarinnan. Maria vann också sin klass i Skyttiaden under våren. I de yngre sittandeklasserna dominerar våra skyttar i de allra flesta klasser även om vi inte längre har samma bredd som för några år sedan. Vi hade i mars äran att arrangera Vinterrikskyttet i fält, med en fin bana signerad Leif Sigfridsson, vilket även ersatte årets upplaga av Ramsele-skyttet. Allt fungerade utmärkt förutom att vädret, som vanligt, ställde till med spratt för skyttarna med hård vind och lätt snöfall. Dan-Ivan Karlsson tog ännu en seger vid veteranernas SM i bankytte ställningar efter en hård duell med



bl a Jan-Erik Karlsson som ledde inför finalen. Under sommaren kunde vi äntligen, mycket tack vare Dan-Ivans Karlssons insats, installera 24 elektroniska tavelställ på vår korthållsbana i Ramsele. Delar av anläggningen har under hösten installerats i skyttehallen i Vindeln. Installationen möjliggjordes av ett bidrag på 124 000 kr från Umeåregionens EU-projekt "Stad & Land".

2007 Maria Hägglund representerade Sverige vid ett antal luftgevärstävlingar, inklusive EM, under året. Hon var bland annat med i det damjuniorlag som i Tyskland slog ett nytt svenskt lagrekord med ett resultat som överträffar det svenska damrekordet. Frida Folkesson satte en fin slutpunkt på en otroligt segerrik säsong när hon vann remklassen i Skyttiaden i luftgevär. För första gången på väldigt många år nådde vi inte upp till 100 skyttar i Ramseleforskyttet vilket är ett tydligt tecken på att fältskyttet minskar år efter år. Dan-Ivan Karlsson slog ett nytt svenskt rekord på 322 p när han vann ännu ett ställningsmästerskap i korthåll vid veteranernas SM-tävlingar i Jönköping. Fredrik Forsgren fullbordade ett äkta hat-trick i korthåll då han vann sin klass i både SvD:s riksskytte, Fritz Olsson och Riksskölden med väldigt fina resultat i alla tävlingar. Under året började föreningen, främst Sören Fjällström, att sälja sponsorskyltar ovanför tavelställerna i skyttehallen i Vindeln. Det ger ett välkommet tillskott i kassakistan när försäljningen av Bingolotter fortsätter att minska trots en ovärderlig insats av Ulf och Brille Ericson. Gunnar Sigfridsson (bilden) valdes till ny ordförande och blir föreningens fjärde ordförande sedan starten.



1941 – 1972 J.A. Nordvall

1973 – 1997 Thore Wretell

1998 – 2006 Lennart Jakobsson

2007 – Gunnar Sigfridsson

Ramselefors skytteförening 1941 - 2011



2008 Kristina Häggström, fortfarande junior, slog till och vann senior-SM i luftgevär för damer som avgjordes i Hudiksvall. Vid junior-SM som avgjordes några veckor tidigare vann hon en individuell bronsmedalj samtidigt som vårt föreningslag bestående av Kristina Häggström, Maria Hägglund och Hanna Ögren vann guld. Maria Hägglund har fortsatt att representera Sverige i landslagsdräkten och deltog vid EM som denna gång avgjordes i Schweiz. Under året har vi haft 53 träningskvällar i Vindeln där både föräldrar och de allra flesta av våra aktiva gevärsskyttar ställer upp som ledare. Vi har fortfarande alltför få deltagare i de äldre sittandeklasserna men många lovande skyttar i de yngsta klasserna. I november slog våra duktiga luftgevärsdamer till och tangerade det svenska föreningslagrekordet. I laget sköt Kristina Häggström, Hanna Strömberg och Monica Häggström. I Ramsele har vi under året byggt en ny fin byggnad för vår datorstyrda resultatvisning. De senaste åren, efter vi skaffat elektronisk markering, har vi satt upp ett tillfälligt tält under våra sommartävlingar där vi sedan monterat upp datorer och projektorer för resultatvisningen. De flesta av våra byggnadskunniga medlemmar har tillbringat många svettiga timmar i maj och juni med att färdigställa den nya permanenta byggnaden. Vid skol-SM tävlingarna vann Elina Högström den yngre liggandeklassen i gevär 6.5 mm efter en strålande skjutning. Det märks allt tydligare att vi har svårt att locka yngre skyttar att skjuta korthåll och gevär 6.5 mm och luftgevärsskyttet är den enda grenen som ligger kvar på en någorlunda stabil nivå.



Fr v Elina Högström, Frida Folkesson, Inger Karlsson och Eva Sandström

Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



2009 Den 22-23 augusti arrangerade vi, tillsammans med Umeå skytteförening, årets SM i banskytte i Ramsele. Det var ett riktigt stort arrangemang vilket givetvis innebar en stor arbetsinsats framförallt före men även under de två tävlingsdagarna. För allra första gången kunde alla intresserade följa varje skott som sköts under helgen hemma vid datorn med hjälp av vår livesändning över internet. Vem kunde tro det för några år sedan? Arrangemanget flöt som vanligt på utan några som helst problem och alla skyttar och ledare var mycket nöjda över arrangemanget. Alla deltagare fick dessutom en presentbox med diverse delikatesser från Västerbotten. I samband med tävlingarna fick vi ett frikostigt bidrag från Västerbottens Skytteförbund för att täcka kostnaderna för det förbrukningsmaterial som var nödvändigt att byta ut. Det rör sig om gummidukar och riktpickar för 300 meter samt en extra sensorstav som vi måste ha i reserv. Det är första kompletta utbytet som vi gör sedan anläggningen invigdes 2002 och förhoppningsvis klarar vi oss i minst lika många år till nu. Som en följd av förbundets bidrag kommer vi inte heller att ta ut någon avgift från förbundet eller de föreningar som vill använda anläggningen under den tid som förbrukningsmaterialet räcker. Detta avser skytte från både 50 och 300 meter. Under året har skytterörelsen gått från att vara en frivillig försvarsorganisation till att tillhöra riksidrottsförbundet (RF) via det nybildade Svenska Skyttesportförbundet som är en sammanslagning av Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. Under året har Västerbottens Skytteförbund och Västerbottens Ungdomsskytteförbund fortsatt att leda verksamheten inom länet men från och med nästa år är det Västerbottens Skyttesportförbund som tar över verksamheten. Ett obligatoriskt aktivitetskort för samtliga skyttar som fyllt 15 år har införts. Maria Hägglund, Kristina Häggström och Hanna Strömberg vann lagtävlingen när den nationella SM-tävlingen i luftgevär avgjordes. Hanna, Maria och Monica Häggström blev också bronsmedaljörer när Dam-SM avgjordes i Eskilstuna tidigare under året. Maria Hägglund har representerat Sverige i landslagssammanhang under året och blev även individuell silvermedaljör vid Junior-SM medan Hanna Strömberg blev fyra vid Dam-SM. Både Maria och Hanna hade förnämliga 392 poäng i snittresultat vid tävlingarna under hösten. Av våra sittandeskyttar hade Johanna Adelsson ett snittresultat vid årets tävlingar på hela 420,6 p. I fältskyttet har Peder Vahlberg legat på en hög och stabil nivå och blev även uttagen att ytterligare en gång representera Sverige i samband med Nordiska Mästerskapen som avgjordes i Norge. Marlene Forssell blev vår första skidskytt att nå upp på prisballen i samband med junior-SM när hon blev bronsmedaljör vid tävlingarna i Östersund.



Ramselefors skytteförening

1941 - 2011



2010 Året började på ett fantastiskt sätt med Swedish Cup i luftgevär där finalen en av dagarna leddes av Hanna Strömberg på bana ett tätt följd av Maria Hägglund på bana två. Maria blev bästa svenska när de tre tävlingsdagarna summerades men kom ändå inte med i den Svenska landslagstruppen vilket kändes väldigt märkligt. Tack vare eldsjälens Sören Fjällströms otroliga arbete har vi fått många nya unga medlemmar till föreningen. Under året har vi haft 53 träningskvällar i luftgevär i Vindeln. Våra mycket framgångsrika



luftgevärsskyttar, Maria Hägglund, Hanna Strömberg, Kristina Häggström, vann SM-guld för andra året i rad i föreningslagtävlingen vid nationella luftgevärs-SM. Dan-Ivan Karlsson vann ännu en medalj när SM-tävlingarna i korthåll ställningar avgjordes. Den här gången slutade han på bronsplats men det är faktiskt hans elfte individuella SM-medalj som erövrades sedan den allra första gången för 38 år sedan. Vår stora luftgevärstävling, Vindelnskyttet, samlade 95 skyttar och våra skyttar tog hem segern i fyra av klasserna. Föreningens medlemsantal uppgår nu till 217 medlemmar varav 130 ungdomar t o m 25 år. 69 av våra medlemmar är kvinnor.

2011 Vi fick, tillsammans med Umeå Skytteförening, förtroendet att arrangera årets Vinterriksskytte i fält den 26 mars. Tävlingen samlade 103 deltagare och banläggare var Jan-Erik Karlsson tillsammans med Umeås Tore Wikberg. Dagen efter arrangerade de båda föreningarna tillsammans den nya tävlingen AC-skyttet som i år ersatte Ramselekyttet och Umeskottet. Allt gick precis som vanligt, dvs med beröm godkänt. Vid Junior-SM i luftgevär överraskade Hilde Karlsson med att vinna bronsmedaljen samtidigt som vårt juniorlag bestående av tvillingarna Hilde och Hanna Karlsson samt nyförvärvet från Gideå, Anna Östman, vann guld. Vid dam-SM var inte vårt lag mycket sämre då de slutade på en silverplats. Under året avslutades en epok i och med att Västerbottens Ungdomsskytteförbund, som Nisse Nordvall var med och grundade, gick i graven efter att de sista åren levt kvar med syftet att förvalta de pengar som nu förs över till Västerbottens Skyttesportförbund. Sommarens tävlingar, med Tavelträffen i spetsen, samlade 70 skyttar från 11 förbund. Medlemsavgiften för året är 200 kr per person eller 500 kr för ett familjekort. Ammunitionspriset för 6,5 mm subventioneras fortfarande kraftigt och ligger på 2 kr per skott. Föreningen står för samtliga anmälningsavgifter och ger, i samband med tävlingar, även ut ett resebidrag till ungdomar upp t o m 25 år. Den 8 oktober arrangerar föreningen en 70-årsmiddag på Hotell Forsen i Vindeln och vad som händer därefter blir en senare historia...



Ramselefors skytteförening 1941 - 2011

